



Refleksioner den 11. marts 2021, et år efter første nedlukning den 11. marts 2020.



11. marts er tilsyneladende også i dag, et år senere, en træls dag (undskyld til alle fødselarerne).

I regn og slud kan vi mindes, da pandemien brød igennem til Danmark for et år siden.

På BG havde vi netop holdt en fin Galla med dans, middag og fest i byen; så lukkede alt ned.

Et år er gået og for tiden samler vi op på erfaringerne med virtuelle klassemøder, hvor rektor og vicerektor mødes med teamlærere, elever og forældre klassevist. Her drøfter vi alt omkring den virtuelle undervisning, trivsel, tilrettelæggelse, information, karakterer, eksamen og hvad der måtte poppe op, som især elever og forældre er optaget af.

Vi vil gennemgå de (forhåbentlig) mange input tirsdag i næste uge, hvor alle mødes for at planlægge den videre indsats omkring faglige og trivselsmæssige opgaver. På baggrund af de allerede afviklede klassemøder tirsdag og onsdag i denne uge vil jeg tillade mig at være fortrøstningsfuld.

I går kunne vi så, som bonusinfo, annoncere genåbningsplanen: 1 dag om ugen, de næste 2 uger. Udenfor....

Modellen har fået flere kælenavne: pausecirkus og skovbørnehave er nogle af dem. Men uanset hvad man kalder det, bliver det dejligt at mødes fysisk et par hele dage, inden Påskeferien. Så er ferien også mere velfortjent 😊

Jeg vil karakterisere den 1-års periode, der er gået, med 3 V'er:

Volatil, Væg, Vink

Volatil:

Det har været 12 måneder med store udsving, mange forudsigelser i alle mulige retninger, nedlukning/genåbning, begrænset/fuldt, brancher i krise/brancher i vækst, fællesskab/ensomhed, løsninger/afmagt.

På BG har vi alle været beskæftiget med at udtænke planer, for så at ændre dem fra det ene minut til det næste. Ledelsesrummet er snævret ind, efterhånden som retningslinjerne dikterede bevægelsesfriheden. Optimismen er blevet noget tyndslidt, efterhånden som pandemien trak ud.

Vores humør skiftede til stadighed mellem dyb nedtur og nyt håb.

Væg:

Vi har bogstavelig talt, alle sammen, været sat til vægs.

Hjemmets 4 vægge.

Væggene i Teamsmøderne.

Vægbaggrunden som kendetegn. "Kender du typen" på baggrund af væggen.

Flere valgmuligheder for valg af væg kan listes:

Den private væg, der fortæller om dig som privatperson.

Den arbejdsrelaterede væg, der fortæller om dig, din karriere og position.

Den fiktive væg, som du har valgt for ikke at udstille dig selv eller for at signalere alternativ.

Den fælles væg, der er valgt efter aftale med mødedeltagerne, som indramning om begivenheden.

Væggen er blevet fascinerende central i vores virtuelle univers - men nogle har måske endnu ikke overvejet den og foretrækker slukket kamera.



Vink:

Vinket har erstattet håndtrykket. Vi vinker til hinanden, lige inden det virtuelle møde afsluttes. Som en venlig - måske ligefrem kærlig - markering af, at det var et godt møde, det var godt at se hinanden og med ønsket om at alle må have det godt.

At vinke er blevet den lille personlige tilkendegivelse af opmuntring. Det skal nok gå alt sammen.

Vinket er den virtuelle verdens opmuntrende gestus.

Jeg er blevet meget glad for at vinke. Men kun på skærmen og for tændt kamera med væg.

Som afslutning på denne morgens refleksioner i regnvejrr poppede et lyspunkt op under Morgengymnastikken. 2 elever sang hver en sang for os. Det var smukt og livgivende.

Savannah sang om at "let it go" og det kan tolkes både som en bøn til højere magter og som en opsang til os alle om at slippe mismodet, finde os selv og komme videre.

Det var årets mest velbesøgte Morgengymnastik.

Rigtig god weekend til alle, når I når dertil. Jeg skulle have filmet udendørs i dag sammen med elever, borgmester og folk fra BIF. Vi er i gang med at optage en Rundvisnings-video. Det fik vejret så lige sat en stopper for. Mit fromme ønske er derfor: Tørvejr i uge 11 og 12.

Pia Sadolin
Rektor